

Sluiting diverse luxe winkels Les Hommes d' Noblesse van de maistro's Guido en Mr. Nielson een feit?



In korte tijd zijn, door de gehele Far Kingdoms diverse panden leeg en verwaarloosd aangetroffen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat deze luxueuze en groteske panden eens toebehoorden aan de ketens van de beroemde maistro's Guido en Mr. Nielson. Wat exact de reden hiervan is, is nog onbekend. Duistere, boze tongen beweren dat het beroemde modehuis op het randje van faillissement staat. Het modehuis zou grote schulden hebben bij diverse leveranciers en al geruime tijd niet voldaan hebben aan het betalen van hun rekening. Of hier het overlijden van Jonker Ombo Brightbean Smulpaepe debet

(een van de verlaten panden in Morget)

aan is, is tot heden onbekend. Diverse bronnen melden dat de Jonker forse schulden had aan het modehuis, dit naar aanleiding van zijn mode transformatie zoals vermeld in onze vorige courant. Of dit de daadwerkelijke ondergang

zal zijn of zal betekenen voor het modehuis is thans nog niet te zeggen. Diverse vestigingen die wij aangeschreven melden dat zij gewoon open zijn en dat hun klanten niet bang hoeven te zijn voor hun bestellingen en dergelijke. Wij houden u op de hoogte!

Beide heren zelf waren niet bereikbaar voor enig commentaar.

Grote brand in Borrewoudschewater.

In de haven, bij Wamsterdam, is tijdens het ontschepen van de lading een groot voorraadschip in vuur en vlam gevlogen.



De vlammenzee was tot ver in Wamsterdam te zien maar niet te voelen. Plaatselijke getuigen verklaarden dat onder water ook vlammen te zien waren.

De bluspogingen werd bemoeilijkt door te weinig emmers in het blushok. Dit is echter te verklaren door de vele spontane kleine brandjes die overal de laatste tijd in Wamsterdam woedden.

Uit het geredde scheepsmanifest bleek dat het schip vooral hout (volgens velen komt het beste brandhout uit de bossen van Anciënasterre) en gedroogd eten voor de vloot van zowel de piraten als die van de mariniers van Wamsterdam vervoerde.

Wamsterdam heeft de laatste jaren hout laten overkomen uit anderen rijken dit in verband met het niet willen kappen van de nieuwe bossen op de naburige eilanden.

Het schip is 4 eclipsen onderweg geweest vanuit Anciënasterre en was ruim op tijd voor dat de winter zijn intrede zou doen weer in zijn thuishaven, Wamsterdam.

De Far Kingdomse Courant, 8e editie

Volgens de plaatselijke bevolking is er een vuurtjestoker in Wamsterdam welke het aangestoken zou hebben. Sommige anderen denken dat het een streek van de Fairies is, mogelijk als straf voor het kappen van bomen en thans in Wamsterdam alles in vuur en vlam zetten. Dit zou een verklaring zijn voor het koude van het vuur. Wat op zich bevreemding wakte bij de zeelieden, die direct met allerlei bizarre verklaringen kwamen waarom het vuur koud was en niet warm maar ondertussen wel hun schip verwoeste.

Doch volgens de mensen die er aan het blussen waren, zou het wel eens aangestoken kunnen zijn door andere scheepslui, dit in verband met een opstootje in de nieuwe taverne: "De eenzame zeebonk".

De kapitein wordt zodra hij nuchter en weer aanspreekbaar is ook nog aan de tand gevoeld. Het gekke is dat de kapitein volgens zijn bemanningsleden nooit een druppel drank heeft aangeraakt zolang hij zich op een schip bevond.

Plaatselijke experts beramen zich hoe en hoe snel de haven weer begaanbaar, dan wel bruikbaar kan worden gemaakt. In het ergste geval zullen de bewoners van Wamsterdam de komende winter in de kou zitten. Althans diegene die geen grote houtvoorraad hebben en dat zijn er velen. Om het allemaal nog wat erger te maken was het vis- en jachtseizoen ook nog eens bar slecht geweest waardoor de prijzen van voedsel ook nog eens flink omhoog zullen gaan.

De autoriteit, de stadhouder Jans-Hendrikszoon van Muïden de II^e, overweegt zelfs om de jacht en de visserij voor onbepaalde tijd te verlengen te verlengen.

De Far Kingdomse Courant, 8e editie

Nieuws uit Anciënasterre:

Sinds een paar maanstondes is er een vruchtbare oase ontstaan in Anciënasterre's woestijngebied. Verhalen van nomaden en de lokale kamelendrijvers, deden uw verslaggever er toe dwingen om zelf ook maar eens kijkje te gaan nemen.

Na 2 keerkringen door de gortdroge woestijn gereisd te hebben, kwam uw verslaggever aan bij één van de mooiste natuurverschijnselen die hij ooit gezien had. Alles geurde lekker en het geluid van de vogels was op z'n zachts gezegd overweldigend te noemen. De planten groeien daar als kool en de bloemen staan bijna allemaal in bloei.



Een waar paradijs zou je denken, maar schijn bedriegt. Het lijkt wel of het daar 30% van de tijd regent, op zich niet erg ware het dat de regen ijsig koud is. Het is hier overdag kouder dan waar dan ook in de woestijn. Maar voor de rest veilig en zalig rustig toch? Gek genoeg wemelt het van de mensen. Ik zag krijgers van de Kalief, maar ook priesters van Avalon, alsmede enkele Elven uit Morget. Tevens zou ik zweren een Fairy gezien te hebben, maar dat kan net zo goed een luchtspiegeling geweest zijn. Toen ik wat navraag deed wat iedereen daar zo deed, waren de antwoorden niet allemaal even duidelijk.

De Kalief stuurde zijn krijgers om dit stukje van de woestijn te beschermen.

De Far Kingdomse Courant, 8e editie

De priesters van Avalon zijn daar om te bestuderen wat dit natuur fenomeen voor invloed heeft op alles binnen de Far Kingdoms en mogelijk om zieltjes te winnen.

De Elven deden geen enkele moeite om mijn vragen te beantwoorden, en iets vragen aan de Fairy, als het er al eentje was, laat ik in verband met mijn eigen veiligheid maar aan me voorbij gaan.

De Far Kingdomse Courant, 8e editie

Aiama Mjule.

Ook uit Aiama Mjule worden vreemde natuurverschijnselen gemeld. Zo heeft een plotseling opstekende zandstorm van ongekende grote en kracht een compleet tentenkamp, van de Janganos Ziggy's weggevaagd, welke zich niet ver van de grens met Trá Mhór bevond.



Of dit te maken heeft met de verhoogde magische activiteiten welke recentelijk in Trá Mhór zijn waargenomen is nog onduidelijk. Ook is bekend geworden dat ook een groep avonturiers welke onderdak had bij de Janganos familie is getroffen door de zandstorm, van hen ontbreekt nog elk spoor. De storm kwam volgens ooggetuigen, ver van de getroffen kampement, uit het niets opzetten en trok een vernietigend spoor van enkele tientallen kilometers. De oorsprong bevond zich enkele meters voor het kampement en strekt zich uit tot net over de grens van Trá Mhór. Boze tongen beweren hierdoor dat er sprake moet zijn van (duistere) magie. Op zich zijn zandstormen niet bepaald ongewoon in woestijngebieden, doch deze ontstaan door een combinatie van wind en temperatuur, daar dit een geleidelijke invloed heeft op elkaar ontstaan zandstormen dan ook met een duidelijke aanwijzing van te

De Far Kingdomse Courant, 8e editie

voren. Vogels beginnen hoog in de lucht te cirkelen in het gebied waar de storm zich gaat ontwikkelen, insecten bevinden zich namelijk in de laag tussen warme en koude lucht welke zich hoog in de lucht begint te vormen. Na enige uren vormt zich een strook pal voor het gebied waar de zandstorm zich gaat ontwikkelen. De vogels volgen deze strook daar de insecten hierin opgesloten raken. Vlak voor de storm los barst wordt het windstil en zullen de vogels zich massaal uit de voeten maken en vertrekken naar veiligere oorden.

De Far Kingdomse Courant, 8e editie

Trá Mhór

Gezien de steeds nijpendere voedseltekort in de gehele Far Kingdoms heeft Heer Brian met onmiddellijke ingang besloten tot het opzetten van een voedseldistributie systeem. Iedereen wordt vriendelijk doch dringend uitgenodigd zich bij een van de posten zich te melden met zijn/haar (reis/inschrijfings)papieren. Uitsluitend op vertoon van een van deze documenten worden voedselbonnen verstrekt, dit om fraude te voorkomen. Voedselbonnen worden voor één Maanstone uitgereikt. De voedselbonnen zijn strikt persoonlijk! Handel in voedselbonnen zal streng worden bestraft.

Hieronder vind u een afbeelding van de voedselbonnen teneinde vervalsing e.d. te voorkomen.



VOEDSELBON

**GELDIG VOOR ÉÉN WARME
MAALTIJD.**

Deze bon is strikt persoonlijk en niet
overdraagbaar of inwisselbaar voor
krediet.

Afgegeven uit naam van de alom
barmhartige Heer Brian.

De Far Kingdomse Courant, 8e editie

Verder nieuws:

Een luchtschip wordt sinds enkele keerkringen vermist. Het gaat hier om het bevoorradingschip LS Borealis, een van de nieuwere schepen onder de vlag van Heer Brian.



(de LS Borealis tijdens een eerdere vlucht)

De Borealis was onderweg naar de hoofdstad Dún Mór vanuit het Noorden, voor het halen van nieuwe bevoorrading ter ondersteuning van de vluchtelingenkampen aan de Noordelijke grens. Enige tijd na het opstijgen was er geen contact meer mogelijk met het schip. Militaire luchtschepen hebben tevergeefs gezocht naar de Borealis. Aangenomen wordt dat het schip in hevige stormwinden terecht gekomen is en behoorlijk uit koers is geraakt.

Vanwege de vreemde verstoringen van het klimaat, én het feit dat het de Borealis geen vracht en geen burgers vervoerde, is besloten de prioriteiten voor de troepen ergens anders te leggen en wordt er momenteel niet meer naar het schip gezocht.

In een korte reactie van commandant Thoumassin, uitvoerend bevelhebber over de bevoorradingschepen onder de vlag van Heer Brian, stelt hij: "Aan boord van de Borealis bevinden zich enkel uitzonderlijk goed getrainde militairen, die overal op voorbereid zijn. Zij zullen ongetwijfeld op eigen houtje hun weg terug kunnen vinden of, in geval dat men ergens aan land is geraakt, genoeg kunde hebben om te overleven totdat men gevonden wordt. Hoe dan ook, er is vooralsnog

De Far Kingdomse Courant, 8e editie

geen reden om ons zorgen te maken om hun welzijn. Daarom ook heeft de Raad besloten dat, gezien de huidige toestand in Trá Mhór, een reddingsmissie op dit moment niet de hoogste prioriteit heeft, en wij ons moeten blijven focussen op het helpen van de vluchtelingen en de zieken.”

De gezinnen van de betrokken militairen zijn ondertussen in kennis gesteld van de vermissing, en zullen financieel en emotioneel worden bijgestaan door de legerleiding.

Gedichten van Tawerín

*Er zijn veel mensen zo dom,
ze geloven slechts in dat wat ze zien met eigen ogen,
dat wat ze horen met eigen oren.*

*Ze geloven slechts dat wat men kent.
Ze geloven niet in de raad van de Oudsten,
of in de kracht van helden
en niet in de kracht van de geest.*

*Niet in de krachtige toverij,
bewegers van de elementen,
zoals het kon,*

en zij die het leerden.

The World in me

*For all to see
So may it be*

*As Earth my flesh
As Stone my bones
As Plants my hair
As Sea my blood
As Wind my breath
As Clouds my thoughts
As the Sun my face
As the Moon my brain
As the Heavens my soul*

*The World in me
For all to see
So may it be*

De Far Kingdomse Courant, 8e editie

*Verknipt en verscheurt tot diep in de ziel.
Moordend en los van de goden met de dood op zijn hiel.
Tot zijn hart het niet meer kon dragen.
Moest Rafaël zijn dood alle pijn en de verloochening verjagen.
Vechtend voor Far Kingdoms vrij en verenigd komt te staan.
Tot de laatste steen was gebroken en de cirkel was vergaan.
Met velen oud strijders in de tijd verplaatst zonder met paarden te rijden.
Komen zij ieder weer samen om het kwaad te bestrijden.
Hier ligt mijn hart en ziel.
Far Kingdoms hier ik kniel.*

*Donkere nacht en heldere maan,
Oosten, zuiden, west en noord,
Hoor mij en de uwe aan,
Luister naar ons woord.*

*Aarde, water, lucht en vuur,
Staf, pentakel, zwaard en graal,
Kom dan samen op dit uur,
Arbeid voor ons allemaal.*

*Wind en bliksem, donder en luchtkolk,
Krachten van de natuur,
Kom tot leven bij ons volk,
Als ik deze spreuken spreekt met vuur.*

*Vrouwe Dag en vrouwe Nacht,
Donkere wolken van de duister,
Schenk mijn krachten waarnaar ik smacht,
Help ons en luister naar mij gefluister.*

*Macht van land en kracht van zee,
Kracht van zon en macht van maan,
Ga dan met mijn wensen mee,
Wat ik wil, wordt nu gedaan*

De Far Kingdomse Courant, 8e editie

Het laden van energie.

*Ik ben de wind die in de bomen fluïstert
Ik ben de zon die tuin en woestijn creëert
ik ben de grote oceaan met al zijn vissen
Ik ben de diepe grot, de baarmoeder van de aarde
waarin mysterie gekoesterd wordt
Ik ben het dansende vuur, de kolkende tornado en de
roep van de adelaar.
Ik ben de oneindige geest, die nooit sterft
Ik ben de sereniteit van de maan en de raadgever
van de sterren
Ik ben een kind geschapen uit de sterrenstof en
ikzelf ben de magie van de kosmos
Ik ben het universum en het universum ben ik
Ik ben uniek in deze wereld en alles is mogelijk
met de liefde in mijn hart. Daarom beroep ik op
mijn geboorterecht van innerlijke kracht en
innerlijke liefde, die me altijd de energie zal
geven die ik nodig heb.*

Verloren gegane recepten, teruggevonden.

Broccoli soep

Benodigdheden:

500 gr broccoli
1 wortel
600 ml melk
60 gr boter
1 ltr bouillon
30 gr bloem
1 ui



Naar smaak toevoegen:

Nootmuskaat, peper, zout, geraspte kaas.

Bereidingswijze:

Snipper de ui en fruit deze in de boter. Voeg in één keer de bloem er door en laat deze even meegaren.

Roer hierna de melk met de bouillon er beetje bij beetje door en laat dit circa 20 minuten koken op een zacht vuurtje.

Doe hierna de groenten erbij (in roosjes), ca 30 minuten zachtjes koken.

Pan van het vuur halen en (met de staafmixer) pureren.

Afmaken met nootmuskaat, peper, zout en eventueel geraspte kaas.