

De Far Kingdomse Courant, 9e editie

Financieel nieuws:



De Algemene Far-Kingdomse Kredietbank is onlangs in opspraak gekomen.

Jongheer David Pieterzoon, blijkt na diepgaand onderzoek door het beroemde en tevens gevreesde, externe, boekhoudkundig bureau:

Zwart, Zwarter en Zwartst willens en wetens de rentepercentages tot woekerhoogte te hebben opgedreven. Jongheer David Pieterzoon, welke

bij het verschijnen van de eerst editie van de Far Kingdomse Courant werd benoemd tot fiskaal van de Borrewoudschewater Bankiers Inc., blijkt nieuwe cliëntèle tal van wurgcontracten te hebben aangesmeerd. Terwijl de klanten dachten een goede investering te doen door hun zuurverdiende kristal toe te vertrouwen aan de A.F.K. werden zij in werkelijkheid met het spreekwoordelijke kluitje het riet in gestuurd. In werkelijkheid waren de percentages voor het stallen van kristal laag, zeker in verhouding tot de kosten die voor het opnemen werden berekend.

Uit diepgaand onderzoek is gebleken dat Jongheer David Pieterzoon minimaal zo'n dikke 350.000 kristal met zijn rentepraktijk heeft verdiend en dat was nog maar een voorzichtige schatting. Kristal die niet ten goede kwam aan de A.F.K, maar in zijn eigen zak verdween. Het onderzoek heeft niet duidelijk kunnen maken hoeveel klanten gedupeerd zijn en voor welke bedragen. Doch men vermoed, zeker gezien de tijdsspanne die Jongheer David Pieterzoon ongestoord zijn gang heeft kunnen gaan, dat het zeker om enkele honderden zo niet tientallen duizenden klanten gaat. Onnodig te zeggen dat de reputatieschade die de A.F.K. geleden heeft verschrikkelijk groot is.



Amanda de Rothschild, woordvoester van de Bank maakte met trillende stem excuses aan alle klanten van de A.F.K. Tevens vertelde zij dat de Jongheer David Pieterzoon inmiddels door de Kaddebeiers onder arrest is geplaatst. Ook is er beslag gelegd op zijn bezittingen, dit in de hoop nog iets terug te kunnen halen, dan wel vinden, van de achterovergedrukte gelden. Hoewel de Bank niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de daden van een enkel individu voelt de Bank zich schuldig dat er niet beter en zorgvuldiger is gecontroleerd op het doen en laten van haar medewerkers.

Bij wijze van uitzondering stelt de Bank, aan ieder die aantoonbaar kan maken een rekening te hebben of te hebben gehad bij de A.F.K., een bedrag ter beschikking van 50 tot 150 kristal. Een en ander afhankelijk van de looptijd van de rekening en het saldo.

De Far Kingdomse Courant, 9e editie

Ook deelt de Bank mede dat de enige geldige valuta, kristal is. Alleen in tijden van oorlog of in oorlogsgebieden kan worden overschakelt op waardepapieren of kredietbrieven. Dit neemt niet weg dat handelaren wel gebruik kunnen en mogen maken van kredietbrieven of goederen als onderpand mogen nemen. Dit vanwege de vaak kortlopende duur en de aard van hun werk, namelijk handelen. En dan met name handelen met hen die minder of niet daadkrachtig zijn.

De Bank verklaard verder het volgende:

Iedereen, die de volwassenteeltijd heeft bereikt, kan een rekening openen. Niet volwassenen kunnen slechts met toestemming van hun ouders/voogd een rekening openen. De minimum inleg is vastgesteld op 35 kristal. Rente wordt elke halve keerkring berekend over het dan aanwezige saldo. Opname kosten gelden per opname. Er mag slechts 1x per keerkring gebruik gemaakt worden van minimale opname, namelijk die tussen de 1 en 9 kristal.

Rente:

<u>Saldo</u>	<u>Rente</u>
1 - 9 kristal	1 kristal
10 - 49 kristal	4%, afgerond naar boven.
50 - 99 kristal	6%, afgerond naar boven.
99 - 499 kristal	10%, afgerond naar boven.
500 - 999 kristal	op aanvraag.

Opname kosten:

<u>Opname bedrag</u>	<u>Kosten</u>
1 - 9 kristal	geen
10 - 49 kristal	2% van het opname bedrag, afgerond naar boven.
50 - 99 kristal	3% van het opname bedrag, afgerond naar boven.
100 - 499 kristal	5% van het opname bedrag, afgerond naar boven.
500 - 999 kristal	op aanvraag.

Leningen worden uitsluitend verstrekt na een onderzoek betreffende de kredietwaardigheid van de klant. Het is mogelijk dat een borg/onderpand zal moeten worden voldaan alvorens een lening kan worden verstrekt. Het minimum te lenen bedrag is 50 kristal. Leningen moeten binnen 1 keerkring zijn voldaan tenzij anders is overeengekomen.

Kosten voor lenen:

<u>Te lenen bedrag</u>	<u>Te betalen rente</u>
50-99 kristal	10% van het opname bedrag, afgerond naar boven.
100- 499 kristal	20% van het opname bedrag, afgerond naar boven.
500-999 kristal	op aanvraag.

De Far Kingdomse Courant, 9e editie

Tevens zijn er nieuwe, persoonlijke, kluisjes aangeschaft. Dit houdt in dat klanten bij de bank een kluisje tot zijn beschikking krijgt, waar hij/zij zijn goederen in kwijt kan. De klant krijgt een bewijs van aanschaf van zijn of haar kluis. Dit bewijs is aan toonder! Gelieve daar rekening mee te houden. De A. F. K. kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige vorm van misbruik van identiteit en dergelijke. De klant dient zich hiervan terdege bewust te zijn en vrijwaart de A. F. K. met de aanschaf van een kluisje van alle verantwoordelijkheid betreffende misbruik.

Personen die geen rekening hebben lopen bij de A. F. K. betalen, eenmalig, 25 kristal voor de "aanschaf" van een kluisje. Personen die wel al een rekening hebben lopen betalen slechts 20 kristal. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het opbergen, het zo genaamde "storten", van spullen in uw persoonlijke kluis. Wel zullen er opname kosten á 5 kristal per keer berekend worden.

Ook moet men zich er terdege van bewust zijn dat over voorwerpen die zich in uw persoonlijke kluis bevinden, geen rente of iets van dien aard, wordt uitgekeerd.

De kluis is geen losse doos die men te pas en te onpas mee kan nemen. Nee, de kluis bevindt zich in een A. F. K. -filiaal, welke overal in de Far Kingdoms benaderbaar is door de klant.

Wel dient men rekening te houden met de openingstijden van het desbetreffende filiaal, welke per enclave en zelfs per plaats kan verschillen. Houd u er tevens rekening mee dat voor spoed-opnamen, voor zover deze natuurlijk mogelijk zijn, extra kristal in rekening gebracht zal worden. Deze kosten zijn per opname verschillend, dit afhankelijk van het tijdstip en aard van de opname. De kluis is niet bestemd voor wapentuig van enig soort. Deze zullen dus ook niet worden aangenomen door het personeel. Waar is de kluis dan wel voor zult u zich afvragen?

Wel, onder andere voor: haren ijzer, zilver of goud, juwelen, sierraden en waardevolle papieren, diverse potions en natuurlijk kristal.

Wij zien u graag binnenkort bij een van onze filialen.

De Far Kingdomse Courant, 9e editie

Extra uitgebreide bijlage: de situatie in Trá Mhór:



Heer Brian de Roncheval, heerser van Trá Mhór en leider van de Raad van Vijf, is nog immer bezig met de bestrijding van de pest, en de redding van het volk. Aan alle kanten van de enclave heeft hij daartoe vluchtelingen- en opvangkampen ingericht ter bescherming van het volk. Patrouilles langs alle grensgebieden proberen zo veel mogelijk reizigers en vluchtelingen op te vangen zodat deze gecontroleerd kunnen worden op deze ziekte die al aan duizenden mensen het leven heeft gekost. Zij die gezond zijn blijven in deze kampen beschermd, mede door de medicijnen die uit naam van Heer Brian gratis vertrekt worden. Daarnaast worden de mensen die wel geïnfecteerd blijken te zijn, van de rest gescheiden om verdere uitbraak te voorkomen. Deze worden (ongeacht ras) met behulp van de luchtschepen, die Heer Brian belangeloos heeft ingezet ten bate van het volk, naar veiligere oorden gevlogen waar teams van medici hun leven toewijden om een genezing te vinden voor de pest.

Om dit allemaal in goede banen te leiden heeft Heer Brian een aantal decreten ingesteld ter voorkoming van onrusten. Eten gaat op voedselbonnen, welke na de medische controles, gratis, in de kampen worden uitgedeeld, zodat de voedselvoorraden evenredig verdeeld worden. Kristal is tijdelijk vervangen door kredietbrieven, dit ter voorkoming van devaluatie. Ook zijn er nieuwe wetten ingesteld om effectief op te kunnen treden tegen zuwarthandel. Daarnaast lopen er nog steeds de wervingscampagnes voor het vinden van meer personeel om dit alles in goede banen te blijven leiden. Heer Brian geeft nog steeds aan dat het belangrijk is de troepenmacht uit te breiden in het belang van het volk. Ook medisch onderlegt personeel is nog steeds welkom. “Hoewel de pestuitbraak enigszins onder controle is gebracht door onze zieke landgenoten apart onder te brengen is de oplossing nog steeds niet binnen handbereik en sterven er nog steeds landgenoten. Alle hulp, in welke vorm dan ook, is nog steeds welkom. Alleen als één hechte samenleving kunnen we deze dreiging te baas.” Aldus Ferdinando Rosesilli, woordvoerder van de troepen van Heer Brian. Al met al zou men kunnen zeggen dat Heer Brian alles op alles zet ten behoeve van het volk. Maar is dat ook zo? De Far Kingdomse Courant is onpartijdig en geeft daarom ongecensureerd beeld van gebeurtenissen door de gehele Far Kingdoms. In het kader van dit gedachte goed willen wij u daarom onderstaande niet onthouden opdat U, beste lezer, zelf kan beslissen wat waar is en wat niet. Uiteraard zullen wij altijd, indien mogelijk natuurlijk, de andere partij de gelegenheid geven tot een weerwoord.

Recente gebeurtenissen in en rondom Oberon, een dorp aan de rand van de woestijn, geven een ander beeld. Onze undercover reporter, die in dit geval liever niet met naam genoemd wordt, ontdekte daar een aantal zaken die mogelijk een ander licht zouden kunnen schijnen op de intenties van Heer Brian. Hieronder zijn verslag van een aantal gebeurtenissen ter plaatse.

De Far Kingdomse Courant, 9e editie

Kapitein van de wacht omgekomen bij aanslag.

In Oberon is afgelopen maanstande een gerichte aanslag geweest op Kapitein van de wacht, Ramon Abbas, die daarbij het leven liet. Ramon was sinds enige dagen gestationeerd in Oberon om daar een eind te maken aan enige onrust ter plaatse, onder andere voortgekomen uit het feit dat een dievengilde zich genesteld had in het, vanwege de heftige zandstorm, tijdelijk verlaten Oberon. (Lees ook elders in deze courant: Dievengilde opgerold.) Kapitein Abbas herstelde binnen korte tijd en met ferme kracht de rust in het dorp, maar een keerkring later moest hij dit met zijn leven bekopen. Getuigen spreken van een ferme explosie, maar van een dader ontbreekt elk spoor. Het onderzoek naar dit incident is nog steeds in volle gang. Mogelijk is het een wraakactie van het dievengilde. Sommigen echter beweren dat het hier om een aanslag gaat gepleegd door het verzet. Het verzet is sterk vertegenwoordigd in de contreien rondom Oberon, waarschijnlijk mede door het feit dat hier Isdatudaf, leider van het verzet, gearresteerd is door de troepen van Heer Brian.

Dievengilde opgerold.

In hetzelfde Oberon hebben de troepen van Heer Brian, onder leiding van Kapitein Ramon Abbas, bij hun aankomst aldaar, én met behulp van enige betrokken reizigers, een eind gemaakt aan de aanwezigheid van een dievengilde. Dit dievengilde, die blijkbaar opereren onder de naam Shadovclouids, hadden kort daarvoor hun intrek genomen in het gemeenschapsgebouw dat vanwege vanwege een zandstorm verlaten was. Op het moment dat Kapitein Abbas met zijn troepen een inval deed, was dit gilde net bezig met het beroven van enkele argeloze reizigers, die het gemeenschapshuis aandeden als rustplek. Hierdoor ontstond verwarring omtrent de betrokkenheid van deze reizigers, maar hun aandeel in het verjagen en de arrestaties van enkele gildeleden, deed elke verdenking teniet. Enkele gildeleden hebben de goed voorbereide actie niet overleefd. Verder onderzoek naar dit gilde loopt nog.

Verzetsleider Isdatudaf bevrijd.

In de bossen nabij Oberon is Isdatudaf door het verzet bevrijdt uit handen van de troepen van Brian. Isdatudaf was eerder gearresteerd vanwege zijn leidende rol in het verzet. Hij verbleef op een onbekende locatie. Blijkbaar zit er een lek in de beveiliging, want het is een aantal verzetsstrijders gelukt om te achterhalen dat hij verplaatst zou worden naar een secundaire locatie. Ook wisten zij op een of andere manier het tijdstip én de route die de troepen zouden nemen voor het verplaatsen van de verzetsleider. De compagnie soldaten die verantwoordelijk was voor het transport had geen schijn van kans. Zij werden compleet verrast, overmeesterd en gedood in het gevecht dat daarop volgde.

Als antwoord op dit incident heeft de lokale legerleiding een aantal verzetsleden veroordeeld en ter dood gebracht. Of dit in opdracht is gebeurd van Heer Brian de Roncheval is voornamelijk onduidelijk. Wel heeft deze een beloning uitgeloofd voor diegene die Isdatudaf terug voor het gerecht weet te brengen, alsmede zij die betrokken zijn geweest bij zijn bevrijding.

De Far Kingdomse Courant, 9e editie

Het verzet van Trá Mhór: Brian laat mensen verdwijnen.

Onbevestigde geruchten van buiten Trá Mhór doen de ronde die de legitimiteit van de machtsovername van Heer Brian betwisten. Ondertussen klinken er ook binnen Trá Mhór steeds vaker geluiden van mensen die zich afvragen hoe het zit. Immers, waar rook is, is vuur zo redeneert men. De onvrede in de enclave groeit, en daardoor neemt het verzet toe in kracht en aantallen. Maar waarom verzetten zij zich zo hevig tegen het beleid van Heer Brian? Onze undercover reporter ging op onderzoek uit, en sprak uiteindelijk zelf met een verzetslid. Deze vertelde hem hoe de situatie in de kampen echt is. Mensen in de kampen krijgen te maken met intimidatie, geweld en dwang door de aanwezige troepenmacht. Zij voelen zich als gevangenen die in beperkte vrijheid zitten, slachtoffers van het machtsmisbruik van de troepen ter plaatse. In sommige kampen worden medicijnen uitgedeeld die men verplicht is te nemen. Deze medicatie zou volgens het verzetslid als enig doel hebben de mensen rustig en gedwee te houden. Maar de grootste beschuldiging aan het adres van Heer Brian is nog wel dat hij veel minder begaan zou zijn met de zieken in de enclave. Deze worden volgens de woordvoerders van Heer Brian per luchtschip naar andere oorden gevlogen waar zij de medische aandacht krijgen die ze zo hard nodig hebben. Regelmatig ontvangen naasten van deze zieken ook een brief waaruit blijkt dat dit zo is. Dat men geweldig goed verzorgd wordt en dat het ondanks hun ziekte goed gaat. Maar volgens niet geverifieerde bronnen binnen het verzet worden deze brieven onder dwang geschreven om Heer Brian in een goed daglicht te plaatsen. Diezelfde bronnen beweren dat deze zieken niet naar een plek worden vervoerd om een poging te doen hen te genezen, maar dat zij ergens samengebracht worden om daar aan hun lot over laten gelaten te worden. Volgens de laatste geruchten is het zelfs zo dat men boven open zee overhoord wordt gezet, zodat men verdrinkt. Vanuit de hoofdstad, Dún Mór, worden deze beschuldigingen hardgrondig ontkent. "Boven open zee ontdoen wij ons van mensen die de reis, of hun ziekte, niet overleefd hebben. Zij krijgen een zeemansgraf om verdere uitbraak van ziekten te voorkomen," aldus een woordvoerder. "Blijkbaar doet het verzet er alles aan om Heer Brian in een kwaad daglicht te stellen."

Ook onze reporter zelf heeft ervaren dat er zaken zijn voorgevallen die op zijn zachts gezegd discutabel zijn. Hij is in Oberon getuige geweest van de zware mishandeling van een kind en zijn oom, dit alles om verzetsleden te dwingen zichzelf aan te geven. Of dit zaken zijn die in opdracht van Heer Brian gebeuren is onbekend, maar vooralsnog is hierop nog geen zichtbare reactie vanuit de hoofdstad Dún Mór geweest.

Naschrift: Een legerwoordvoerder gaf als reactie op de mishandelingen dat er huurlingen rondlopen die zich "uit naam van Heer Brian" bezighouden met ongeoorloofde en niet goedgekeurde praktijken. Heer Brian is sinds kort persoonlijk op de hoogte hiervan gebracht en heeft afstand gedaan van deze walgelijke en inhumane praktijken. Tegen de schuldigen is inmiddels een arrestatiebevel uitgevaardigd. Deze lui zullen hun gerechtigde straf niet ontlopen aldus een geagiteerde Heer Brian, zij bedoezelen ook mijn goede naam. Volgens Heer Brian klopt er niets

De Far Kingdomse Courant, 9e editie

van de verhalen van het verzet. Juist zij (het verzet) zijn de aanstichters tot rebellie en zorgen voor onrust en paniek bij de bevolking. Door hun praatjes raakt men verward en onzeker en maakt men rare sprongen die niet tot de rust en kalme bijdragen terwijl juist deze van belang zijn in tijden van crisis en nood. Ja, de bevolking wordt verplicht tot het innemen van de medicatie, maar zegt u nu zelf is dat niet wat iedere leider zou (moeten) doen als men niet wil dat de pest de kans krijgt zich te verspreiden? Wat betreft de misstanden op onze luchtschepen, ik nodig de Far Kingdomse reporter van harte uit om zelf eens mee te vliegen, mits hij natuurlijk zijn beschermende medicatie inneemt, het laatste wat we willen is tenslotte een zieke reporter, als dus de reactie van een glimlachende en goedgehumeurde Heer Brian zelf.

De Far Kingdomse Courant, 9e editie

Nieuws van de Adel:

Verontrustend nieuws heeft de Adellijke wereld kortstondig opgeschud. Jonker Ombo Brightbean Smulpaepe is sinds inmiddels één cirkel vermist.

Niet het feit dat de Jonker zelf vermist is was aanleiding tot de verontrusting, maar het feit dat het iemand van Adel betrof.



Dat de Jonker zijn titel gekocht had op een veilig deed weinig afbreuk aan de onrust. Gezien de lange termijn van de vermissing heeft men besloten de Jonker uit het register te verwijderen. Gezien het feit dat het een gekochte Adellijke titel betrof gaat deze niet over op zijn kersverse echtgenote Genyx Fander. Indien blijkt dat de Jonker zich toch nog onder de levenden bevindt, dan zal hij weer worden toegevoegd. Men doet tevens een dringende oproep aan ieder die meer weet omtrent het wel en wee van de vermiste Jonker, dit direct te melden aan de dichtstbijzijnde autoriteiten.

(Jonker Ombo Brightbean Smulpaepe)

Boze tongen beweren dat de Jonker nog in leven is maar zijn dood geveinsd heeft. Dit in verband met de hoge kredietschuld van om en nabij de 150.000 kristal bij de maestro's Guida en Mr. Nielson van de modeketen Les Hommes d' Noblesse.

Andere beweren dat hij zijn geloof heeft afgezworen en thans het duister dient, dit omdat zijn trouwring gevonden is en via via bij zijn echtgenote Genyx Fander is afgeleverd.

Wat de beweegredenen van de Jonker ook geweest mogen zijn om te verdwijnen, hij is thans wel het onderwerp van gesprek binnen de Adellijke kringen. Dets wat hem anders wellicht nooit was gelukt.

Of er enig verband is met de sluiting van diverse zaken van het beroemde modeketen is thans nog volkomen onduidelijk. Modehuiskenners onder de Adel betwisten dit echter.

Les Hommes d' Noblesse geniet onder de Adel nog immer het vertrouwen en wordt nog volop veelvuldig bezocht door de crème de la crème van de Hoge Adel, ook al kopen zij veelvuldig op krediet. Volgens Mr. Nielson, mede-eigenaar van het modeketen, zijn alle aankopen gedekt.

“We werken op basis van vertrouwen, handtekeningen en bonnetjes zijn bij ons passé, dat is al honderden cirkels ons motto en zal dat ook altijd blijven. Een rotte appel, een niet betalende klant,

De Far Kingdomse Courant, 9e editie

betekent niet meteen ons faillissement. We hebben immers honderden, zo niet duizenden klanten over de gehele Far Kingdoms. Wel sluiten we soms enkele zo genaemde pop-up filialen, doelend op de berichten in de vorige courant. Dit zijn filialen die spontaan en slechts voor een korte tijd, exclusief dus om het maar zo te zeggen, ergens worden geopend. Onze belangrijkste filialen floreren nog als immer, sterker nog, de omzet is met zo'n 30% gestegen ten opzichte van vorige cirkel": aldus een glunderende Mr. Nielson. Guido valt zijn partner bij: "We staan op het punt iets nieuws te doen, we willen een grootse modeshow te geven aan de verschillende Hoven. We hebben de eerste uitnodiging al binnen, aan het Hof van Heer Brian de Roncheval. Een modeshow op een luchtschip, dat is ongezien en vernieuwend. Ik durf mijn hoed er onder te veruvedden dat vele Hoven nog zullen volgen.

Goed nieuws is er ook: De Adel verwelkomt Jonkheer Ommat Honorgut.

De Far Kingdomse Courant, 9e editie

Uit alle enclaves worden kleine opstootjes gemeld. Het gaat veelal om kleine groepen die zich niet langer willen laten onderdrukken door de Adel. "Het volk leidt honger en verarmt terwijl de Adel zijn buik vol eet en er op los feest. Dit kan zo niet langer", aldus een woordvoerder van de groepering die zich: De verloren zonen van Valkar noemen. "Wij claimen gerechtigheid, de Adel moet zijn plaats kennen "scanderen velen. "Onze heersers doen niets om dit tegen te gaan, sterker nog zij zien alles door de vingers en laten de Adel zijn gang gaan. Het wordt tijd om zelf actie te ondernemen." Getaoid in blauwwitte tabards maken zij vooral 's nachts de boel onveilig. Enclave leiders roepen de bevolking op vooral kalm te blijven en elk contact met deze zogenaamde groepering te vermijden.

Het lijkt erop dat de geschiedenis zich aan het herhalen is. Het is immers niet voor het eerst dat het volk mort en iedereen zou zich moeten herinneren waar dat toe heeft geleid. Onbekend is of de zogenoemde "Verloren zonen van Valkar" iets te maken hebben met de Heer Valkar welke zichzelf uitriep tot alleenheerser van de Far Kingdoms en uiteindelijk werd verslagen samen met de Demoon Layazall. Volgens de oude geschriften zou Heer Valkar een bastaard- of halfzoon moeten hebben. Dets waar echter nooit een sluitend bewijs voor is gevonden. Voorlopig houdt men het erop dat een groep excentriekelingen de situatie heeft aangegrepen om hun ongenoegen te uiten en de achtergrond van de blauwwitte tabards niet beseffen.

De Far Kingdomse Courant, 9e editie

Etiquette, wat is dat?

De etiquette of het decorum is een geheel van cultuurgebonden beleefdheidsregels en de omgangsvormen. De kern van de etiquette is: rekening houden met de gevoelens van anderen en met de gebruiken in een enclave, in alle situaties waarin de (verschillende) rassen met elkaar omgaan. Deze theorie omvat niet alle situaties, dit is simpelweg onmogelijk.

Het is daarom altijd aan te raden met de ander in gesprek te gaan over de gewoontes en gebruiken. Geenzins staat dit garant voor het niet maken van een faux pas, maar het behoed je in elk geval voor het starten van een grootscheeps (politiek)schandaal of rel van ongekennde omvang.

Dit geschrift geeft slechts een ruw overzicht van de meest gangbare etiquetteregels en faux passen. Het is onmogelijk een waterdichte handleiding te leveren daar er in de loop der cirkels te veel (onderlinge) verschillen zijn gesignaleerd/opgetreden tussen de verschillende culturen.

Men zal dus, veelal door schade en schande, met vallen en opstaan wijs moeten worden en zo de lessen des levens moeten leren. Onthoud echter: Enclaves/ras eer, Enclaves/ras wijs!

Verder getuigt het niet van (goede) manieren om te protesteren of je te verschuilen achter het feit dat je hier "nieuw" bent als je ongewild een faux pas hebt begaan. Beter is het, afhankelijk van de situatie en gemaakte faux pas, om te kijken hoe je de "schade" zoveel mogelijk ongedaan kunt maken of om zelf hartelijk mee te lachen om je gemaakte faux pas.

In dit geschrift spreken hier voor het gemak over culturen, we bedoelen ook: ras/stad/enclave e.d.

(Hof)Etiquette heeft bijvoorbeeld onder andere betrekking op:

- Kennismaken, begroeten, protocollen, kennis van stand en rang;
- Kleding, versierselen, make-up en geurtjes;
- Tafelmanieren;
- Uitnodigen, gedrag bij feestelijke en of bijzondere gelegenheden;
- Omgaan met mensen in of uit andere enclaves en/of religies;
- Hoffelijkheid en behulpzaamheid;
- Communicatie per brief;
- Kennis van muziek, zang en/of dans/ballet.

Het woord Etiquette komt uit de oude Elventaal waar het eerst de inkerwing in een stok betekende en later opschrift op een voorwerp. Nu staat het dan voor beleefdheid regels en omgangsvormen. Vooral aan het Elvenhof, die zeer gesteld waren (en nog steeds zijn) op etiquette, van Koningin Gilraen Tûwele (1^e Hoog Elfsetijdperk) kregen de bezoekers de hofregels op een kaartje (een etiquette), zodat ze geen fouten zouden maken. Via deze kaartjes met gedragsregels werd etiquette het woord voor gedragsregels.

De Far Kingdomse Courant, 9e editie

Etiquetteregels kunnen om verschillende redenen ontstaan. Zo kunnen ze een praktisch nut hebben. Tafelmanieren zijn er bijvoorbeeld om het knoeien te voorkomen, of dat men elkaar besmeurt.

Als twee hoofden van een Enclave of diplomaten van vijandige culturen elkaar ontmoeten dan zorgt de etiquette ervoor dat ze toch op een prettige manier kunnen communiceren waardoor het conflict in elk geval niet groter wordt. Etiquetteregels worden ook gebruikt om machtsverhoudingen aan te stippen. Zo kan het beledigend zijn als je je beter kleedt dan de belangrijkste gast op een feest of een belangrijk persoon een triviaal compliment maakt zoals "Majesteit, deze jurk staat u prachtig". Duidelijke regels zorgen ervoor dat iemand zich niet ongemakkelijk hoeft te voelen, ook niet in nieuwe of lastige situaties. Men hoeft zich immers alleen aan de etiquette te houden.

Elven hechten nog immer een hele grote waarde aan etiquette. Andere rassen interpreteren dit vaak als hooghartig, vaak met alle gevolgen van dien. Bij de andere rassen speelt vooral voor de Adel de etiquette in het dagelijks leven nog steeds een belangrijk rol en vormt ook een belangrijk deel van hun opvoeding.

Etiquetteregels willen nog wel eens een eigen leven gaan leiden, met als gevolg dat het praktisch nut uit het oog verloren wordt. Zo wordt het oude 3^e Hoog Elfsetijdperk, met haar strenge etiquette, achteraf vaak als verstikkend gezien.

Zo moesten in de theeceremonie alle protocollen correct worden uitgevoerd omdat zelfs de kleinste fout als belediging opgevat zou worden. Deze theeceremonie was echter uitgedacht om vriend en vijand op een prettige manier samen te brengen. Deze theeceremonie is daarom ook in de loop der cirkels in het ongebruik geraakt en wordt nu nog enkel gebruikt tijdens geschiedenislessen aan de jeugd.

Faux pas

Het overtreden van een etiquetteregel wordt een faux pas genoemd. De term, faux pas, is afkomstig uit het oud Faeries en betekent letterlijk "misstap". Een faux pas is dus een overtreding van de sociale regels of etiquette (meestal door een buitenstaander) door het niet waarnemen van bepaalde signalen, verkeerd interpreteren van de sociale regels en cultuur of niet op de hoogte zijn hiervan. In deze zin is het eigenlijk een soort blunder, met dien verstande dat door de omgeving het een "buitenstaander" vaak minder zwaar wordt toegerekend. De gevolgen kunnen variëren van het negeren, (algemene) hilariteit tot sociale uitsluiting. Doch er zijn enkele, vaak duizenden cirkels oude, gevallen bekend die tot een grote rel danwel (kleinschalige) oorlog hebben geleid.

Vooral bij het bezoek aan een andere cultuur kan men snel in de fout gaan. Wat in de ene cultuur gepast is, daar kan in de andere cultuur aanstoot aan worden genomen. Ook wordt in de ene cultuur

De Far Kingdomse Courant, 9e editie

sneller aanstoot genomen aan een faux pas dan in de andere. Zo worden Mensen nog wel eens als bot ervaren omdat ze gewend zijn dat ze min of meer altijd hun mening mogen geven.

Een voorbeeld van een klassieke faux pas, bijvoorbeeld geen boer laten na je drank op gedronken te hebben bij Dwergen leidt gegarandeerd tot een flinke knokpartij die stevast eindigt in een broederlijk drankgelag. Terwijl een faux pas in het Kerkelijke kringen, uiteraard afhankelijk van de ernst, vaak afgedaan wordt met boetedoening.

Een faux pas komt meestal voor bij reizigers die de lokale cultuur niet kennen. Gedrag dat "thuis" als normaal wordt bestempeld, kan in desbetreffende cultuur als onbeschoft worden beschouwd.

Maar ook binnen hetzelfde enclave kunnen de sociale regels zelfs per streek/milieu/familie verschillen. Hoe groter de cultuurverschillen zijn, hoe groter de kans op een "faux pas" is.

Het is altijd verstandig om zich van tevoren zo goed voor te bereiden en bij enclave overschrijdende contacten altijd voorzichtig te zijn met uitspraken.

Ter illustratie: bij de Dwergen geeft de lengte van de baard hun status aan, terwijl dit bij Mensen vaak als onverzorgd geldt. Een grappig bedoelde opmerking hierover kan dus bij Dwergen totaal anders opgevat worden dan bij Mensen.

Hier onder een paar voorbeelden van (veel voorkomende) faux passen, waarbij nogmaals moet worden opgemerkt dat deze cultuur verschillen.

- Het in slaap vallen tijdens een gesprek of op een andere manier duidelijk laten blijken dat men niet naar de spreker luistert of niet "meedoet" (Mensen).
- Zonder afzeggen of geldige reden niet op een afspraak komen opdagen. (Elven)
Over al dan niet op tijd komen gelden verschillende regels per Ras.
- Op ongepaste tijden of plaatsen hoeren en/of winden laten (alle rassen).
- Niet met de juiste titel aanspreken of aangesproken worden (alle rassen).
- Zwarte of schuine humor buiten de familie- en vriendenkring (Mensen/Elven).
- Ook grappen over of de spot drijven met religie kan verkeerd vallen (Mensen/Elven).
- De gewoonte ook volwassen personen soms met "jongen" of "meisje" aan te spreken, wordt niet overal en niet door iedereen op prijs gesteld (Elven).
- Te gemakkelijk tot tutoyeren overgaan. Terwijl onder Mensen zeer snel tot tutoyeren wordt overgegaan, wordt dit in andere rassen (met name onder de Elven) niet op prijs gesteld, zeker niet bij een eerste contact.
- Met name in militaire kringen wordt het niet gewaardeerd dat een ondergeschikte te direct is tegen een hogergeplaatste of hem of haar zelfs tegenspreekt of zijn directe leidinggevende passeert. Dit geldt ook in sommige situaties voor notabelen zoals de enclave bestuurders, de Kaddebeier, de Drost en de leden van de Kerkelijke Orde, etc. Zij moeten eveneens met extra respect worden bejegend (Mensen/Elven).
- Geintjes uithalen of grappen maken over/met de Kerkelijke Garde wordt ook ten sterkste afgeraden, in elk geval in Aiamia Mjule.

De Far Kingdomse Courant, 9e editie

- *De Kerkelijke Garde van Paap Erwin von Rammewitz staat bekend om hun (kei)harde gewelddadige optreden tegen dit soort dingen (Mensen).*

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over etiquette, daarover is meer te lezen in de diverse op onderwerp gespecialiseerde uitgaves. Dit stukje over etiquette behelst slechts een klein deel, maar door middel van deze uitgave hopen wij dat mensen meer inzicht krijgen in de regels van etiquette en de gevolgen van een faux pas alsmede het niet naleven van etiquetteregels. De een zal wellicht zijn schouders ophalen, terwijl een ander zich zwaar beledigd voelt.