

# De Far Kingdomse Courant, 4e Editie

## Nieuws uit de Enclave: Neutraal Mairie Moresnet

Met enige ontsteltenis hebben wij vernomen dat na vele cirkels van vrede tussen de Dwergen en de Elven er opnieuw oorlog is.

Het belangrijkste was dat tijdens de feestelijke viering, van het feit dat Neutraal Mairie Moresnet 57 cirkels bestaat, zowel de Ceremoniële Bijl van de Dwergen Dun als de Kronen van de Elfenkoning en Koningin zijn ontvreemd. Tel hierbij de dood van zowel de Dwergen- als de Elfenkondu op en alle ingrediënten zijn, voor beide partijen, daar om elkaar de oorlog te verklaren. Tot heden hebben er nog geen, althans geen zichtbare, veldslagen voorgedaan. Maar P'elli 'n ore is groot en de Elfen zijn ware meesters in het voeren van "onzichtbare" oorlogen. In elk geval is uw redacteur hierover niets ter ore gekomen. Het enige zichtbare waren pogingen tot provocatie, waarin beide partijen de andere trachtten tot een kloppartij te verleiden. Gelukkig leidde dit nooit tot een grootscheepse confrontatie tussen beide partijen.

Wel bleek dat iedereen die in het Gasthuis logeerde ten tijde van de brute moord op beide Kondu's gevangen is genomen door een onbekende groepering. Uw redacteur heeft diepgaand journalistiek speurwerk verricht en is helaas niet veel wijzer geworden dan dat men gevangengezet is in een cel. Sommigen verhalen dat zij niet zijn verhoord en met regelmaat voorzien zijn van brood en water. Anderen vertelden dat zij bruut zijn mishandeld in een poging om informatie los te krijgen. Weer anderen vertellen dat zij weliswaar in een cel gevangengezet zijn, maar verder niets te klagen hebben gehad.

Ze hadden een bed om in te slapen, kregen 3x per keerkring een goede maaltijd e.d. Wel is duidelijk geworden dat de lokale bevolking al vrij snel is vrijgelaten. Waar iedereen het wel over eens was, was dat men plotseling bij kwam, als vrij persoon, ergens midden in het bos, met alle spullen bij zich die men voor hun vangenneming bij zich had.

Over wie er nu precies achter de vangenneming of hun ontvoering zat lopen de meningen sterk uiteen. De een zweert bij alles wat hem/haar heilig is dat het Dwergen waren, terwijl anderen bij hoog en laag volhouden dat het Elfen geweest moeten zijn. Wie er daadwerkelijk achter gezeten heeft is tot heden, helaas, nog onbekend.

Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Over ongeveer 6 eclipsen, volgens de Mensenkalender op 17 augustus, is het weer tijd voor feest. Na eclipsen van hard werken om de oogst op tijd binnen te krijgen wordt het seizoen zoals gebruikelijk weer

# De Far Kingdomse Courant, 4e Editie

feestelijk afgesloten. Ditmaal heeft de Grootvorst Henriek van Lichtebeer tot Vogelsanck van Neutraal Mairie Moresnet, samen met zijn liefstallige echtgenote, de plaatselijke herberg: "de gevulde Eversweijn" aangewezen om het Oogstfeest te organiseren. Voor hen die onbekend zijn met het Oogstfeest, een tip: neem een masker mee.

Het Oogstfeest is bekend om zijn gemaskerd bal. Het gebruik wil dat na het eten, om 23:00 uur de gasten zich kort terug trekken om zich op te maken en eventueel verkleden voor het gemaskerd bal. Tijdens het bal zal het personeel van de herberg de aanwezige gasten de dansen leren zodat niemand een excuus heeft om niet mee te doen. Om klokslag middernacht zullen de maskers afgezet worden en kan iedereen kennis met elkaar maken.



Voor die avonturiers die bang zijn voor het oorlogsgeweld, zij kunnen enigszins gerust zijn want de herberg ligt namelijk dicht tegen de grens met Trá Mhôr aan.

## De Far Kingdomse Courant, 4e Editie

Zijne Koninklijke hoogheid Brian de Roncheval de 1ste Heerser van Trá Mhór verleend asiel aan allen die Neutraal Mairie Moresnet willen verlaten. Tevens heeft Heer Brian zich bereid verklaard te willen onderhandelen tussen beide partijen om deze oorlog zo spoedig mogelijk tot een goed einde te brengen. Boze tongen beweren echter dat dit voorstel slechts bedoeld is om de uiterlijke schijn op te houden voor de buitenwereld. Er wordt zelfs beweerd dat het Heer Brian zelf is die beide partijen van wapens voorziet.

# De Far Kingdomse Courant, 4e Editie

## Nieuws uit de Enclave: Borrewoudschewateren

De haven van Wamsterdam was afgelopen keerkring niet het toneel van een komen en gaan van schepen, maar van ingezetenen gewapend met stoel, hengel en aas. Alles stond in het teken van de 45ste "Roodvin" viswedstrijd. Deze wedstrijd staat bekend om geweldige vangsten, de sensatie om de vis binnen te halen en het bijbehorende gevaar voor de gelukkige visser in kwestie. Bijkomend detail... alleen ingezetenen van Wamsterdam mogen meedoen aan de wedstrijd.

De Roodvinvis is bij elke zichzelf respecterende visser uit Borrewoudschewater bekend om zijn ongekeerde exquise smaak. De Roodvinvis leeft in de Borrewoudschewateren op diepte van bijna 10 kilometer, ver buiten het bereik van netten en hengelaars. Doch 1 x per cirkel komt de vis naar de haven van Wamsterdam om te paren. Niet dat de vis dan gemakkelijk is te verschalken door de vissers. Nee, in tegendeel. De vis is dan juist op zijn gevaarlijkst, maar tevens ook op zijn lekkerst! Wie verwacht dat de vissers schatrijk zouden worden door hun vangst komt echter van een koude kermis thuis. Er is niet één visser die erover peinst zijn vangst te verkopen, dit ondanks de enorme bedragen die geboden worden door handelaren uit andere enclaves. Er is geen visser die thuis durft te komen zonder zijn zwaarbevochten vangst.

Met trots delen wij dam ook mede dat de 18 cirkels oude Wilhelm Kinnebacke, zeuntje op de oorlogsbodem "De Brackke", de winnaar is geworden. Hij versloeg met zijn Roodvinvis, van maar liefst 2,37 meter en 198 kilo, met gemak de vorige winnaar: Hermanus van Groeneveld. Die kwam deze cirkel niet verder dan een schamele vangst van 49cm. Deze mag zich troosten met het feit dat zijn record 17 cirkels stand heeft gehouden.



(De recordvangst van Wilhelm Kinnebacke.)

# De Far Kingdomse Courant, 4e Editie

## Nieuws uit de Enclave: Trá Mhór

Zijne Koninklijke hoogheid Brian de Roncheval de 1ste Heerser van Trá Mhór heeft een deel van zijn troepen richting de grens van de Enclave "Neutraal Mairie Moresnet" gestuurd, dit om vluchtelingen op te vangen. Uw Hoofdredacteur, Asmaga 'd Armand, is (onherkenbaar) ter plaatse geweest de situatie in ogenschouw te nemen. Hieronder zijn bevindingen.

Ter plaatse aangekomen werd ik vriendelijk ontvangen toen ik de grens wilde passeren met Trá Mhór. Behulpzaam werd ik naar het tentenkampement geleid alwaar ik voorzien werd van schone kleding, toiletartikelen, dekens en een kist met kookbenodigdheden en voedsel. Behulpzame soldaten leidden mij naar een tent, alwaar mij werd verteld dat ik deze niet hoefde te delen met andere vluchtelingen. Pas indien er een te kort aan tenten werd verwacht, pas dan zou ik de tent hoeven delen met een medevluchteling. Maar, zo vertelde de soldaat lachend.. gezien de honderden tenten die gereed stonden hoefde ik mij daar geen zorgen over te maken. 3x per dag werd er eten geserveerd in de grote tent, waarbij ik kon kiezen uit maar liefst 4 verschillende, met zorg samengestelde, (warme)maaltijden. Een speciale tent diende als badhuis, welke voorzien was van alle comfort en uiteraard voldoende warm water. Daar zorgden de Magiërs voor zo werd mij lachend verteld. Getuige de grootse schaal van opzet, verwachtte Heer Brian klaarblijkelijk een massale toeloop vanuit Neutraal Mairie Moresnet. Indien ik medische hulp nodig had dan kon ik mij tot de diverse genezersposten wenden die strategisch verspreid waren over het kampement. Op mijn vraag waarom het kampement grotendeels werd gerund door soldaten in plaats van burgers werd simpelweg geantwoord "omdat wij meer ervaring hebben met allerlei zaken die bij een goed georganiseerd kampement komen kijken. Onder leiderschap van Proficus Magnus was dit nooit gelukt, zo werd mij verteld, die hechte geen waarde aan het leger en een goede structuur. Burgers zouden vrijwillig en massaal spullen en voedsel hebben afgestaan voor het vluchtelingenkampement, zo vertelde de soldaat vol trots. En de soldaten waren er alleen voor de veiligheid van de vluchtelingen, voor het geval dat de oorlogszuchtige vluchtelingen zouden aanvallen. Momenteel waren er nog slechts een handjevol mede vluchtelingen, maar zodra de oorlog tussen de Dwergen en de Elven in alle volledigheid zou losbarsten dan zou het kampement binnen korte tijd volstromen.

Toegegeven.. het zal een "vluchteling" hier werkelijk aan niets ontbreken. Ik hoefde maar te

## De Far Kingdomse Courant, 4e Editie

kikken en binnen enkele ogenblikken stond er iemand voor mij klaar. Toch kon ik mij niet aan het gevoel onttrekken gecontroleerd te worden. Overal en altijd was er een "behulpzaam persoon" die mij wil helpen. Afgezien van in mijn tent was ik nooit alleen. De kans om alleen met een van de aanwezige "vluchtelingen" te spreken is simpelweg nihil. Iedereen wordt, omwille van zijn/haar veiligheid van en naar zijn tent begeleid. Zelfs tijdens het eten zit er "personeel" tussen de "vluchtelingen". Een terugkeer naar de Enclave was niet mogelijk. Ik werd vriendelijk doch dringend verzocht terug te keren naar het kampement toen ik na enkele keerkringen terug wilde keren naar de Enclave omdat ik van mening was dat de dreiging van een oorlog toch kleiner was dan ik gedacht had. Het argument dat gehanteerd werd door de soldaten even simpel als doeltreffend. Een routineonderzoek had in mijn kleding sporen van een besmettelijke ziekte aangetroffen. Voor mijn eigen bestwil en die van de bewoners van de Enclave Neutraal Mairie Moresnet moest ik blijven waar ik was. Totdat de genezers de ziekte onder controle hadden. Ik vertoonde weliswaar nog geen symptomen, maar ik kon anderen wel besmetten. Iedere medewerker in het kampement was voor vertrek uitgebreid magisch beschermd tegen ziektes, dit zodat zij hun werk konden blijven doen. Maar helaas gold dit niet voor de "vluchtelingen". Maar ik was ik kundige handen zo werd mij aan alle kanten verzekerd. Heer Brian kon zich het immers niet permitteren zijn reputatie op het spel te zetten door niet de beste zorg te bieden aan hen die het nodig hadden.

Slechts dankzij anonieme bronnen, welke opereren met gevaar voor eigen leven, is het uw Hoofdredacteur gelukt om het kampement te verlaten en via Aiama Mjule terug te keren naar de redactie.

Ogenschijnlijk heeft Heer Brian het beste met iedereen voor. Hoewel er geen harde bewijzen zijn volgt de Far Kingdomse Courant zijn acties met argusogen.

# De Far Kingdomse Courant, 4e Editie

## Nieuws uit de Enclave: Aiama Mjule.

De builenpest is met een flinke opmars bezig, de eerste gevallen zijn inmiddels gesignaleerd in

de Enclave Neutraal Mairie Moresnet.

Genezers vermoeden dat de oorzaak van de plotselinge uitbraak gezocht moet worden in de JatPur woestijn in Aiama Mjule.

Een van onze verslaggevers sprak met de excommuniceerde Ketterse Priester Father Twinkle Eyes op een geheime locatie in het zuidelijk deel van Aiama Mjule. (Het zuidelijk deel, waar het over grotendeel van de bevolking pal achter hun Father staat en hem steunt door dik en dun.)

Father Twinkle Eyes vertelde dat hij zo'n 6 cirkels geleden een groep vrienden van hem om hulp had gevraagd omdat het volk, wat aan de rand van de inmiddels ver opgerukte woestijn leeft, ernstig bedreigd werd in hun voortbestaan.

**WAARSCHUWING**

**IN DIT GEBIED  
HEERST DE  
BUILENPEST.**

**HOUD AFSTAND!**

**GEBRUIK  
BESCHERMENDE  
KLEDING**

**VOORKOM  
VERSPREIDING!**

**Pest**

**AIAMA MJULE**

Noodbestelling afgevaardigd  
door: Paap Erwin van Rammewitz

## De Far Kingdomse Courant, 4e Editie

De weinige waterputten die er waren bleken veelal giftig te zijn, iets wat hij pas ettelijke cirkels later ontdekte. Zo kon het zijn dat een put, die slechts enkele meters verwijderd was van één die giftig was, helder en schoon water opleverde. Onderzoek naderhand wees uit dat het giftige water een zeer grote hoeveelheid Arseen bevatte, een moeilijk en lastig op te sporen stof.

Arseen is een sluipend giftige stof wiens dodelijke werking vaak pas na vele cirkels duidelijk wordt. Als de werking van het gif zich openbaarde, dan stierf het slachtoffer vaak binnen korte tijd een gruwelijke dood. De giftige putten werden roodgeverfd om duidelijk te maken dat het water hieruit niet veilig was, doch de arme bevolking had vaak geen keus. Ze konden kiezen: sterven van de dorst of langzaam sterven door het drinken van giftig water.

Geld voor pompen die het water konden zuiveren was er niet. Paap Erwin von Rammewitz, die in het Noordelijke deel van Aiama Mjule zetelde, had besloten dat het kristal wat de Enclave moest leveren als bijdrage voor het huwelijk tussen Fryadeidre en Jéan Paul du Ballsacke-Hendrikszoon maar opgehoest moest worden door het Zuidelijk deel van Aiama Mjule. Zodoende besloot Father Twinkle Eyes de hulp van zijn vrienden in te roepen. Hem was ter gehore gekomen dat in Borrewoudschewater pompen te koop waren, die in staat waren water op te pompen en te zuiveren. Echter deze pompen kostten zo'n slordige 600.000 kristal, onderhoud, verschepping etc. niet meegerekend, zodat het geheel wel eens zo'n 800.000 kristal zou gaan kunnen kosten. Het plunderen van de Dwergenmijnen, het kapen van een luchtschip om zo het kristal te kunnen stelen wat deze aandrijft en het toe-eigenen van mogelijke schatten op een van de luchtkastelen van de Magiërs werden als door Father Twinkle Eyes als potentiële mogelijkheid geopperd. Twee Sagesse monniken verlichtte tenslotte het denken van de ietwat gekwelde Father. Na enige discussie over wat de beste manier was om aan het benodigde kristal te komen, besloot men dat de ruïne, welke zich ergens in de Jal-Pur woestijn moest bevinden, de beste keus was. Het vermoeden was dat daar nog wel eens iets waardevols te vinden kon zijn. Tevens lag dit meer in de lijn van de geloofsrichting van wat de Father predikte namelijk een vreedzame oplossing in plaats van plunderen en roven. Helaas leverde de tocht naar de ruïne niets op en moest Father Twinkle Eyes zijn hersens pijnigen om een andere oplossing te vinden.



## De Far Kingdomse Courant, 4e Editie

Een cirkel later deed zich een nieuwe mogelijkheid voor, toen het kersverse paar Frygadeidre en Jêan Paul du Ballsacke-Hendrikszoon 100.000 kristal uitbofden aan de winnaar van het pokertoernooi. Father Twinkle Eyes vertelde bewogen hoe hij hoopte dat zijn vrienden deze mogelijkheid zouden aangrijpen... Helaas bleek de harde werkelijkheid anders, toen de winnaar de prijs in eigen zak stak.

Pas toen hij berichten hoorde uit Sgranzibar, gelegen in de Enclave Anciënasterre, kreeg hij weer hoop. Daar grote delen van Anciënasterre thans ook woestijn zijn kent de bevolking ook het probleem van drinkwater. Grootvizier, en stamoudste Pjon Djonna Ella Mental zou beschikken over filters die water zuiverden. Vol goede moet schreef hij een brief met instructies voor zijn vrienden. Een brief waar de Far Kingdomse Courant de hand op heeft weten te leggen.

# De Far Kingdomse Courant, 4e Editie

Beste vrienden,

Beide broeders zijn veilig terug gekeerd in Aiama Ajide.  
Zij hebben mij het droevige nieuws over Frater Johan verteld.

Het heeft ons allen diep geraakt. Frater Johan was een geliefde Broeder en een goed mens. Nu begrijp ik ook waarom ik geen antwoord van jullie kreeg.

Helaas is dit niet het enige slechte nieuws dat ik ontving en jullie ook moet mededelen.

De koop van de pompen gaat definitief niet door.

Ons contactpersoon in Borrewoudschewater heeft, met gebaar voor eigen leven, ettelijke keerkringen gewacht op een bericht van jullie. Toen dit uit bleef is hij er van uit gegaan dat er geen interesse meer was of dat jullie het benodigde kristal toch niet bijeen hadden gebracht.

Ik hoop dat die 600.000 kristal niet in verkeerde handen gevallen is. Ik veronderstel dat jullie al het mogelijke gedaan hebben en zullen doen om het kristal veilig bij mij terug te brengen.

Goed nieuws is er ook, mijn waarde vrienden.

Verbriende geestelijken hebben mij bericht dat men In Sgranzibar over filters zou beschikken.

Deze filters zouden waarschijnlijk ook wel eens in staat kunnen zijn om de giftige stoffen uit ons water te kunnen filteren.

Nu jullie toch in Anciënasterre zijn, willen jullie eens discreet rond vragen?

Ga met mijn zegen en die van de Goden.

Ook dit keer bleef antwoord van zijn vrienden uit en vreesde hij voor het ergste. Hetgeen ook uitkwam, twee van zijn Priesters werden vermoord teruggevonden, wederom geen spoor van de dader(s). De situatie van het volk in de woestijn werd, door het uitblijven van een oplossing, onhoudbaar. Verhuizen, dieper het binnenland in was voor het gezien hun tradities geen optie. Deze, wellicht halsstarrige, houding kostte vele duizenden het leven. Inmiddels zorgde niet alleen het giftige water voor slachtoffers. Ziektes, verspreid door ongedierte en aaseters, eisten minstens zoveel slachtoffers.

## De Far Kingdomse Courant, 4e Editie

Father Twinkle Eyes vermoed dat de builenpest, welke inmiddels gestaag oprukt, hier zijn ontstaan heeft gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het gif, Arseen, de verschijnselen van de builenpest gemaskeerd. Father Twinkle Eyes heeft zijn Priesters de opdracht gegeven de hoogste prioriteit te geven aan het bijstaan van de zieken en aan het vinden van een beter geneesmiddel voor de builenpest. Hij roept de bevolking op de zieken niet in de steek te laten. De ziekte is tot heden, immers niet zo besmettelijk gebleken als de Paap doet voorkomen, mits men de nodige beschermende maatregelen neemt. Goede hygiëne, zowel voor, na en tijdens de verzorging van de zieke. Het regelmatig innemen van een het kruidenmengsel: Elixir'd Anvers welke elke, zichzelf respecterende Kruidenmeester standaard in zijn assortiment zou moeten hebben, voorkomt besmetting.

Ondanks al doen geruchten de ronde dat de eerste gevallen van de builenpest gesignaleerd zouden zijn in Neutraal Mairie Moresnet. Dit wordt echter Grootvorst Henriek van Lichtebeur tot Vogelsanck, die nu het gezag in Neutraal Mairie Moresnet heeft overgenomen na de brute en laffe moord op de beide Kondu's, ten stelligste ontkend.

# De Far Kingdomse Courant, 4e Editie

## Nieuws uit de Enclave: Anciënasterre.



El Bhoem Saidi Heerser van Huize Hasputini is sinds kort weer herenigd met zijn enige en ware echtgenote Adara Abal Hasputini.

Dit spaarzame bericht, verzonden namens de Kamerheer van Huize Hasputini, bereikte ons een maanstonde geleden per luchtschip. Wellicht op zich geen belangrijk nieuws, ware het niet dat nieuws uit deze contreien schaars is.

# De Far Kingdomse Courant, 4e Editie



## Nieuws van den Adel



Benoemingen in de eerste helft van de 55e cirkel van Koning Laurus Nobilis (Papa Dag) en Koningin Acacia Robinia (Mama Nacht), heersers van de bossen en wouden.

Hoort allen.. hoort allen.. Hierbij maken wij: De raad van Adel de volgende benoemingen bekend.

### Enclave Aiama Mjule

Bartholomeus van Terst tot Ackersboot, thans Jonker.  
Landvrouwe Francillia du Perz, thans Jonkvrouwe.



### Enclave Morget

Barones Danaee Aur Savillia, thans Gravin.  
Baron Angelino 'd Latricia Aur Savillia, thans Graaf.  
Frederique N' Anagavar, thans Freule.



### Enclave P'elli 'n ore

Postuum: Rowan Oderique, thans Ridder.



### Enclave Trá Mhór

Roberto Lombardi, thans Meesterhandelaar.  
Annir Celerian Ath'loru, thans Regent.

# De Far Kingdomse Courant, 4e Editie

## Financieel nieuws

De Oorlog tussen de Dwerger en de Elven in P'elli 'n ore heeft de vraag naar ijzer en staal opgestuwd evenals de prijs Dwegenbier\*.

De oude prijzen:

	<b>Verkoop:</b>	<b>Inkoop:</b>	
IJzer Baar	10	7	Kristal
Staal Baar	20	13	Kristal
Gehard staal Baar	45	25	Kristal
Dwergen staal Baar	100	50	Kristal
Oerstaal Baar	250	125	Kristal

De nieuwe prijzen:

	<b>Verkoop:</b>	<b>Inkoop:</b>	
IJzer Baar	15	13	Kristal
Staal Baar	28	21	Kristal
Gehard staal Baar	65	45	Kristal
Dwergen staal Baar	170	110	Kristal
Oerstaal Baar	300	175	Kristal

	<b>Verkoop:</b>	<b>Inkoop:</b>	
Dwergenbier *	50	25	Kristal

\*Dwergenbier is niet te koop, doch dit zijn de prijzen zoals deze bekend zijn op de zwarte markt.

# De Far Kingdomse Courant, 4e Editie

## Recept van de van de Maanstone:

### Karamboe stoofschotel voor 4 personen

Snijd het kalfsvlees in kleine stukken en bestrooi deze met appacé peper en wat zout. Doe de Romana boter in een hete pan en bak het vlees aan alle zijden vluchtig aan, tot deze mooi van bruin van kleur is. Voeg daarna nog een klein beetje boter toe samen met de uien en de knoflook. Laat de ui glazig worden op een wat minder hete pan. Voeg daarna wat van de droge Sharry toe tezamen met de bouillon. Snijd vervolgens de tomaten in plakken, verwijder de harde delen en voeg de tomaten toe. Breng een inkeping aan in de kastanjes en voeg deze toe in de pan tezamen met water en een ietsje zout/appacé peper naar smaak. Bedek de pan en laat alles goed doorgaren tot de kastanjes zacht worden. Snijd vervolgens de worst in plakken en voeg deze toe tezamen met de boter en de oliva vruchten. Laat dit nog even door garen en klaar.

Eet smakelijk.



#### Benodigde ingrediënten:

500 gr. Kalfsvlees;

2 uien;

1 vingertje knoflook;

1 fles droge Sharry;

500 gr. Tomaten;

8 á 10 Kastanjes;

2 liter bouillon;

30 gr. Romana boter;

30-tal oliva vruchten;

100 gr. Verse worst;

Zout en appacé peper, (naar smaak toevoegen).