

De Far Kingdomse Courant, noodeditie

Gezien de ontwikkelingen in Neutraal Mairie Moresnet is besloten een vlugschrift uit te geven. Wij bieden u, onze trouwe lezer, onze verontschuldigen aan over het feit dat u uw geliefde nieuwsartikelen uit de diverse Enclaves tot nader bericht zult moeten missen.

Uiteraard stellen wij alles in het werk om zo snel als mogelijk de Courant weer in zijn oude vertrouwde vorm te laten verschijnen.

Voor hen, die niet op de hoogte zijn van de ontwikkelingen, die totaal onverwacht binnen Neutraal Mairie Moresnet hebben plaatsgevonden doen wij een kort verslag.

Enkele keerkringen geleden kondigden wij nog het onderstaande heugelijk feit aan:

Uit Enclave Neutraal Mairie Moresnet (P'elli 'n ore) ontvingen wij het bericht dat daar het 12-cirkelig bestaan wordt gevierd. Alsmede het feit dat 54 cirkels geleden de Far Kingdoms bevrijd is van de juk van Heer Valkar en de Demoon Layazall. Volgens de laatste berichtgeving is de opbouw in volle gang en doen de Kondu's er alles aan om allerlei hoogwaardigheid bekleders dit heugelijke feit met hen mee te vieren.

Echter niet alles leek pais en vree, getuige het volgende stukje:

Tijdens mijn reis door P'elli 'n ore en mijn verblijf in Neutraal Mairie Moresnet is mij een ding wel duidelijk geworden. Er broeit iets tussen de Dwergeren en Elfen. Het is goed te weten dat de aanwezigheid van Mensen als een soort buffer werkt. Evenals de aanwezigheid van Neutraal Mairie Moresnet natuurlijk. De komende cirkels zal moeten blijken of Neutraal Mairie Moresnet een lont in een kruitvat blijkt te zijn of dat het een blusmiddel is.

Helaas is het vermoeden van onze Hoofdredacteur bewaarheid geworden.

Zo zijn ons verhalen ter ore gekomen over een tweetal Dwergeren, een vrouwelijk en een mannelijke, die in het Gasthuis 't Swaddegat een stel zwarte Elfenoren zaten te nuttigen. De Hofmeier in kwestie, de eigenaar van het Gasthuis, bezwoer dat hij absoluut geen Elfenoren op de menukaart heeft staan. Wat het geheel nog pijnlijker maakt was dat tijdens hun diner er een groep Elfen binnen kwam die klaarblijkelijk gecoupeerd waren, getuige het bloederige verband om hun oren. En laat nu net een van hen een zwarte Elf, ook wel Nachtelc genoemd, eveneens met bloeddoorlopen verband zijn...

Wat ons persoonlijk nog het meeste, als mens zijnde, steekt is dat naar verluid men de Dwergeren gewoon doorlieten gaan met hun provocerende actie. Er was niemand, in het overigens goedgevulde Gasthuis, die hen ook maar een strobreedte in de weg legde.

Het is uitsluitend en alleen aan het koelbloedige optreden van de plaatselijke Koddebeiers te danken dat de Dwergeren uiteindelijk met bord en al het Gasthuis zijn uitgezet.

Hierna ontbreekt elk spoor van hen.

De Far Kingdomse Courant, nood editie

Als of het allemaal nog niet erger kon bleek gedurende de festiviteiten eerst de Kroon van de Elfenkoning en Koningin ontvreemd te zijn en niet veel later de Ceremoniële Bijl van de Dwergen Dun.

Uiteraard gaven de Elfen de Dwergen de schuld en omgekeerd van de laffe daad die gepleegd was. Doch hoe iedereen het ook wendde of keerde... beide voorwerpen zijn tot op de keekring van vandaag nog steeds niet terug bij de rechtmatige eigenaar.

Uit betrouwbare bron hebben wij inmiddels vernomen dat er een beloning van 250 kristal (per item) is uitgelooft voor diegene die de tip aanlevert die leid tot aanhouding van de dader(s) en het terugvinden van de Kroon, dan wel de Bijl. Tips zullen zoveel mogelijk gestaafd moeten worden met bewijzen. Tips zoals: "Karel heeft de Bijl onder zijn kussen" zullen voorzien moeten worden van meer bewijs, dit wil niet zeggen dat bovenstaande informatie niet serieus wordt genomen. Als later blijkt dat de tipgever gelijk heeft gehad dat zal deze alsnog meedelen in de prijs. Indien er meerder gouden tips zijn dan wordt de beloning verdeeld tussen de tipgevers.

Wat de onderlinge verhoudingen tussen de Elfen en de Dwergen nog verder verslechterde is de laffe moord op de beide Kondu's.

Is alles dan verloren voor Neutraal Mairie Moresnet?

Nee beslist niet. De in allerijl opgetrommelde Freiheer heeft ons verzekerd dat de Mairie Moresnet zijn neutraliteitspositie ondanks al zal handhaven.

Al zal het zich met hand en tand verdedigen tegen eenieder en elk gevaar die deze neutraliteit in gevaar zal brengen

Tijdens ons kortstondig bezoek aan Neutraal Mairie Moresnet, terwijl wij bezig waren met ons gebed richting de Natuur, kregen wij een soort van onderhuikgevoel zullen wij maar zeggen. Er broeit iets in de Far Kingdoms. Als we zeggen in de Far Kingdoms, dan bedoelen we ook in de gehele Far Kingdoms. Wat er precies is daar konden we geen van allen de vinger exact op leggen, allen hadden het gevoel dat de zaken niet meer in balans zijn. Wij allen kregen onafhankelijk van elkaar het gevoel dat er iets stond te gebeuren die de Elfen en Dwergenoorlog nog wel eens kon gaan overtreffen.

Wees dus allen op uw hoede...