

De Far Kingdomse Courant, extra editie

Van onze plaatsvervangend redacteur.



in memoriam

ASMAYA 'D ARAMAND

Hoofdredacteur van de Far Kingdomse Courant



De Far Kingdomse Courant, extra editie

WAARSCHUWING: Onderstaand bericht kan als schokkend worden ervaren!

We beginnen deze courant met een trieste mededeling:

Onze geliefde hoofdredacteur: Asmaya 'd Armand is niet meer onder ons.

Restanten van een lichaam zijn aangetroffen in het bosgebied in de niet ver van de herberg: "de gevulde Eversweijn". Uit langdurig en nauwgezet onderzoek uit gevonden restanten is gebleken dat het gaat om de, sinds het Oogstfeest vermiste Hoofdredacteur: Asmaya 'd Armand.

Asmaya was daar om het Oogstfeest te verslaan welke gehouden werd in de Enclave Neutraal Marie Moresnet.

Asmaya was immer op "jacht" naar nieuwtjes en verhalen en wilde per se niet achter het bureau zitten van de hoofdvestiging van de Far Kingdomse Courant in Aima Mjule, maar vond dat "zijn" lezers recht hadden om betrouwbare informatie en dan vooral uit eerste hand.

Onduidelijk is hoe en waarom Asmaya vermoord is. Kapitein Rosdimov is na de ontdekking persoonlijk een diepgaand veldonderzoek gestart. Duidelijk is wel dat de dader een zeer ervaren moordenaar is gezien het feit dat er zeer veel zorg besteed is aan het uitwissen van de sporen.

Volgens Kapitein Rosdimov is de kans uiterst gering dat de moordenaar zich onder de dorpelingen bevindt. Deze brute en laffe moord betekent, aldus Kapitein Rosdimov, dus dat zich een gewetenloze en koelbloedige moordenaar bevindt onder het, door hem, toch al verdachte avonturiers gezelschap.

De moordenaar dient goed te beseffen dat hij een grote fout heeft begaan door binnen de jurisdictie van de koddebeiers van Neutraal Mairie Moresnet een moord te begaan.

De Far Kingdomse Courant, extra editie



(kapitein Rosdimov in betere tijden)

Kapitein Rosdimov wellicht bekend om zijn hekel aan paperassen en onderzoeken, is echter een bloedhond als het gaat om moordzaken binnen zijn territorium.

Zo doen hardnekkige geruchten de ronden dat hij ruim 25 cirkels jacht heeft gemaakt op een inbreker die tijdens zijn daad de bewoners des huize vermoord heeft. Kapitein Rosdimov heeft zijn spoor door de gehele Far Kingdoms heen gevolgd, tot in Avomé aan toe. De man, die zich voor deed als lokale visser, werd na confrontatie met Kapitein Rosdimov en zijn bewijsstukken na een kort en fel handgemeen alsnog ingerekend en terugbegeleid naar Neutraal Mairie Moresnet alwaar hij na zijn veroordeling 40 cirkels celstraf kreeg.

De Far Kingdomse Courant, extra editie



(Arrestant die na zijn veroordeling naar de cel wordt gesleept.)

Gelukkig is er ook goed nieuws: dank zij de hulp van een grote groep avonturiers zijn inmiddels alle Goden in het Pantheon ondergebracht.

Naast een delicate balans heeft dit de volgende gevolgen:

Als een Godheid in zijn daadwerkelijke gedaante verschijnt dan kost dit niet alleen diegene die hem oproepen kracht, ook de Godheid die verschijnt, kost dit kracht. Verschijnt een Godheid te vaak, dan heeft dit gevolgen voor zijn plek in het Pantheon. Immers een "verzwakte" Godheid is een "prooi" voor de anderen die staan te popelen om hun invloed uit te breiden.

Een Godheid zal er daarom vaker voor kiezen om in de gedaante van een Avatar te verschijnen. Deze heeft weliswaar minder kracht, maar kost de Godheid ook minder kracht wat zijn invloed in het Pantheon dus minder verstoort.

Er zijn voorvechters opgestaan. Deze zijn sterfelijke zoals jij en ik, echter ze zijn door hun Godheid, vaak gezegend met wat extra's.